

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 70
(144)
Μάρτιος
2015

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ, Γαμβέτα 6, 6ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10678 Τηλ.: 210.3842668 ISSN: 1109-4583

Πόλεμος της Γερμανίας κατά της Ελλάδος

Δημητράκης Γιώργος Εμ.

Κάθε άνθρωπος οφείλει να υπερασπίζεται την Ιστορία. Όμως με την εξέλιξη των κοινωνιών εις την σύγχρονη εποχή κανείς άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το απόφθεγμα του Μαρξ, ότι οι άνθρωποι δημιουργούν μεν τη δική τους ιστορία, όχι όμως κάτω από τις συνθήκες της δικής τους επιλογής.

Ως γνωστόν, η ευρωπαϊκή ιστορία είναι γεμάτη από πολεμικές συγκρούσεις. Από την ευρωπαϊκή ήπειρο ξεκίνησε η μάστιγα της Αποικιοκρατίας με την οικονομική αφαιμάξη και καταστροφή δεκάδων εθνών και πολιτισμών, αλλά και οι 2 Παγκόσμιοι Πόλεμοι οι οποίοι αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα. Η ήττα της Γερμανίας και η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ των 2 Υπερδυνάμεων, αλλά και η απειλή των πυρηνικών όπλων έφερε εις την Ευρώπη, εξ ανάγκης, μία περίοδο ειρήνης. Η μακροβιότερη εις την ιστορία της Ευρώπης.

Όμως η συμπεριφορά της Γερμανίας απέναντι της Ελλάδος και άλλων χωρών του Νότου, η οποία οφείλεται εις την απόλυτη κυριαρχία της επί των Ευρωπαϊκών Θεσμών, μας επιτρέπει μία αναθεώρηση της επικρατούσης αντίληψης περί της ήττας της Γερμανίας, και την σημασία για το Βερολίνο της έννοιας της «ευρωπαϊκής ειρήνης». Διότι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι ονομάζουν ειρήνη, δεν είναι παρά ένα όνομα, αφού εις την πραγματικότητα υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος που διεξάγεται κατά μία φυσική αναγκαιότητα.

Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, η Γερμανία λόγω της δικής της φιλοσοφίας, ουδέποτε αποδέχθηκε την ήττα της. Διότι η γερμανική πολιτική κυριαρχείται από την δοξασία της επικράτησης του ισχυρού και του υγιούς επί του ασθενικού και αδυνάτου (Friedrich Nietzsche). Ως εκ τούτου η συνθηκολόγηση του 1945 εις την πραγματικότητα σήμαινε για την Γερμανία μία ανακωχή και μόνον και τίποτε περισσότερο.

Ο Ψυχρός Πόλεμος και η χρησιμοποίηση της Γερμανίας από τις Δυτικές Δυνάμεις ως «ανάχωμα για την υπεράσπιση της Ευρώπης», έδωσε το έναυσμα εις την Γερμανία, όμως κατά περίεργη προτροπή των πρώην αντιπάλων της, για να ενταχθεί εις το ΝΑΤΟ, αλλά και παράλληλα να συμμετάσχει σε όλες τις προσπάθειες και Ευρωπαϊκούς Θεσμούς ενοποίησης της Ευρώπης.

Οι Ευρωπαίοι Λαοί, μετά τα δεινά που υπέστησαν από τους 2 συνεχείς Παγκοσμίους Πολέμους, προσέβλεπαν εις το νέο δημιούργημα της Ε.Ο.Κ./π.χ. Ε.Ε και Ευρωζώνη, όχι μόνον την εμπέδωση της ειρήνης, αλλά παράλληλα και τον σεβασμό των Αρχών και Αξιών της ισότητας, της αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης των

λαών. Όνειρο των Ευρωπαίων ήταν και είναι λοιπόν μία οργανωμένη κοινωνία αρμονίας με ένα σύστημα δικαίου, τάξης και ειρήνης χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων και διεκδικήσεων. Εκ του λόγου αυτού από την δεκαετία του 60 άρχισε να επικρατεί η αντίληψη ότι η γερμανική οικονομία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά, ως μοχλός και ατμομηχανή, εις την δημιουργία μίας ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής οντότητας. Η οποία θα εξασφάλιζε όχι μόνον την προστασία και την ευμάρεια των λαών της Ευρώπης, βάσει των Αρχών του σεβασμού της ισότητας, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης, αλλά παράλληλα και μίας ευρωπαϊκής δύναμης για τη συμβολή αυτής εις την παγκόσμια ειρήνη.

Δυστυχώς όμως η Γερμανία χρησιμοποίησε τον δυναμισμό της Οικονομίας της όχι μόνον για την εξάντληση και καταστροφή των οικονομικών των «Εταίρων» της, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά παράλληλα ως όπλο για την απόλυτη κυριαρχία της σε όλους τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, οι οποίοι κατέστησαν υποτελή φερέφωνα όργανα της, για να αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη της Ευρώπης. Μίας Ευρώπης, οι ηγέτες των χωρών της οποίας τώρα είναι άβουλοι και λιπόθυμοι, υπάκουοι εις τις εντολές και τα κελεύσματα του παντοδύναμου Βερολίνου. Το οποίο χρησιμοποίησε την Οικονομία της και το Ευρώ ως ισχυρότατο όπλο, αλλά και ως Δούρειο Ίππο, για να μετατρέψει την ευρωπαϊκή Ήπειρο σε Γερμανική Ευρώπη. Με την δημιουργία μίας «ομάδας η οποία δρα σε κλειστό σύνολο», η οποία ακολουθεί εις τα πλαίσια των βίαιων οικονομικών απειλών και εκβιασμών ορισμένους τύπους συμπεριφοράς. Η βία επί ευρωπαϊκού επιπέδου εξοπλίζεται τώρα με τις ανακαλύψεις νέων κανόνων εξαναγκασμού του «εχθρού» σε υποταγή ή υπαγωγή εις την θέληση και εξουσία της Γερμανίας. Οι περιορισμοί που αναπτύσσονται εις το πλαίσιο του Διεθνούς

Δικαίου για τα δικαιώματα των αδυνάτων υπάγονται σε τελική ανάλυση και αυτά εις το δίκαιο του ισχυρού ή του ισχυρότερου. Αυτός είναι τώρα ο άμεσος στρατηγικός στόχος της επιθετικότητας της Γερμανίας εναντίον της Ελλάδος.

Αυτή την στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως «εξωτερικός κίνδυνος» π.χ. ως «εχθρός», ο οποίος απειλεί τα συμφέροντα της Γερμανικής Ευρώπης. Πρόκειται για μία πάλη αντιθέσεων η οποία ξεπερνάει την φιλοσοφική δράση και αντίδραση των αντιθέτων ουσιών και προσλαμβάνει μορφές προκλητικής αγριότητας, βαρβαρότητας και υποβάθμισης της ανθρωπίνης ζωής και αξιοπρέπειας. Με αδιφανεείς σκοπούς, αλλά και ανεξέλεγκτες επιπτώσεις για το μέλλον όμως των Ευρωπαϊκών Λαών. Ως γνωστόν, ένας πόλεμος διενεργείται εναντίον εξωτερικών αντιπάλων που χαρακτηρίζονται με την ιδιότητα «εχθρός». Είναι η κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ δύο οντοτήτων που χαρακτηρίζεται από την χρήση βίας π.χ. την πρόκληση φόβου εις τον αντίπαλο, του οικονομικού εκβιασμού, πειθαναγκασμού και την υποχρέωση σε ολοκληρωτική υποταγή της Ελλάδος.

Διότι οι κυρίαρχοι της Γερμανικής Ευρώπης εις το Βερολίνο διαβλέπουν ένα τεράστιο κίνδυνο εις τις αντιδράσεις της Ελλάδος, οι οποίες ως επιδημικές συνέπειες και ντόμινο δύνανται να αφυπνίσουν λαούς και ηγέτες πολλών χωρών, οι οποίοι ανέχονται τώρα με σιωπή, την οικονομική εξάντληση, εξαθλίωση και την εθνική τους ταπείνωση από την αλαζονική Γερμανία. Η οποία με την Οικονομία της, ως ισχυρότατο όπλο, κατόρθωσε αυτό το οποίο δεν κατόρθωσε με την πολεμική της ισχύ το 1939. Την υποταγή της Ευρώπης.

Είναι όμως η μοίρα της Ελλάδος, με την Ιστορία και τον Οικουμενισμό της, να βγει μπροστά και να χαράξει και πάλιν το μέλλον και την τύχη των Λαών της Ευρώπης.

Wir fordern Deutschland auf, alle Schulden an Griechenland zu zahlen

Απαιτούμε από τη Γερμανία να πληρώσει όλες τις οφειλές της προς την Ελλάδα

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ:

- για τις καταστροφές στην οικονομία της χώρας σε **108** δισ. ευρώ
- για το αναγκαστικό δάνειο σε **54** δισ. ευρώ
- και για τις αποζημιώσεις των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας σε ποσά τα οποία είναι πολύ κατώτερα από τις συντάξεις που πληρώνει η Γερμανία στους NAZI εγκληματίες πολέμου.

σύνολο

162

δισ. ευρώ

Λούντβιχ και Νίνα: Οι γερμανοί που πλήρωσαν για τις αποζημιώσεις

Το αίτημα για την καταβολή των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου στην Ελλάδα, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην πολιτική επικαιρότητα, συμμερίστηκε ζευγάρι Γερμανών πολιτών.

Ο Λούντβιχ Τσακάρο και η Νίνα Λάγκε επηρεάστηκαν, όπως είπαν, από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη, κατά τη συνάντησή που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο Βερολίνο, και επισκέφθηκαν, συμβολικά, το Ναύπλιο επειδή ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας.

Ζήτησαν συνάντηση με τον δήμαρχο, Δημήτρη Κωστούρο, στον οποίο ανέφεραν ότι θέλουν να πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί από το κατοχικό δάνειο.

Ο κ. Κωστούρος τους εξήγησε ότι δεν μπορεί ο δήμος να εισπράξει χρήματα για αυτό τον σκοπό και τους παρότρυνε, εφόσον επιθυμούν, να δώσουν χρήματα στον κοινωφελή φορέα «Πύλη Πολιτισμού» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με τη λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου το οποίο προσφέρει δωρεάν τρόφιμα σε οικονομικά αδύναμους πολίτες του Ναυπλίου.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι προσέφερε στην «Πύλη Πολιτισμού» το ποσό των 875 ευρώ, το οποίο, όπως είπε, θεωρεί ότι αναλογεί σε κάθε Γερμανό πολίτη από το συνολικό ποσό που οφείλει η Γερμανία για το κατοχικό δάνειο. Παράλληλα, εξήγησαν ότι αυτή η κίνηση είναι συμβολική και έχει στόχο να αφυπνίσει, ενώ τόνισαν πως εάν τους ζητηθεί από τη χώρα τους να πληρώσουν για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας, θα το πράξουν.

Επίσης, δήλωσαν ότι αγαπούν την Ελλάδα και συμμερίζονται όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, ενώ ντρέπονται για τον τρόπο συμπεριφοράς των μέσων ενημέρωσης στη Γερμανία αλλά και των Γερμανών πολιτικών.



Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους: «Ο ελληνικός πληθυσμός δεν είναι υπεύθυνος για τα κρατικά χρέη που έγιναν παλιότερα. Λόγω των τωρινών αναμενόμενων βελτιώσεων θα έπρεπε η Ελλάδα να μην μπλοκαριστεί, αλλά να υποστηριχθεί. Η σημερινή κυβέρνηση, για πρώτη φορά, εκφράζει την πρόθεση να διαπραγματευτεί υπέρ του λαού και εναντίον του μεγάλου κεφαλαίου και να εμποδίσει τη λεηλασία της οικονομίας.

»Εξ' αυτού και μόνο θα έπρεπε να υποστηριχθεί από την ΕΕ και να μην μπλοκάρεται. Δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ελληνικός λαός δεν ευθύνεται για την παταγώδη αποτυχία προηγούμενων κυβερνήσεων. Η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε χρέη προς όφελος της ολιγαρχίας, αλλά ο λαός θα πρέπει να πληρώσει γι' αυτά.

»Αντιθέτως η Γερμανία είναι που οφείλει στη χώρα σας. Καταβολή χρημάτων επανορθώσεων από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως εξ' αυτών είναι ο αναγκαστικός δανεισμός του 1942, υπολογιζόμενος σε 11 δισ. ευρώ, ο οποίος ανέρχεται σήμερα με τους τόκους στα 70 δισ. ευρώ.»

Το ζευγάρι υπολόγισε ότι το αναγκαστικό δάνειο είναι 70 δισ. ευρώ και το διαίρεσαν με τα 80 εκατ. του πληθυσμού της Γερμανίας.

Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ποσό που αναλογεί σε κάθε Γερμανό πολίτη είναι 875 ευρώ, χωρίς να υπολογιζεί κανείς τα χρήματα για τις επανορθώσεις από τις καταστροφές του πολέμου. Θέλοντας, λοιπόν, να καταδείξουν το πρόβλημα στους υπόλοιπους πολίτες της χώρας τους, αποφάσισαν να καταβάλουν συμβολικά το ποσό που τους αναλογεί στην Ελλάδα από τα χρήματα του κατοχικού δανείου.

Συμπλήρωσαν ότι δεν έχουν πολλά χρήματα, αφού ο ίδιος είναι συνταξιούχος και η σύζυγός του εργάζεται 30 ώρες την εβδομάδα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Όμως, συγκέντρωσαν το ποσό με την ελπίδα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλοι Γερμανοί πολίτες.

Ανέφεραν ότι παρακολούθησαν στην τηλεόραση την κοινή συνέντευξη του κ. Βαρουφάκη και του κ. Σόιμπλε και ακούγοντας τις δηλώσεις του Γερμανού για παραγραφή των γερμανικών υποχρεώσεων, τους κίνησε το ενδιαφέρον να μάθουν λεπτομέρειες για την υπόθεση, τις οποίες βρήκαν στο Διαδίκτυο.

Όπως υπογράμμισαν, θεώρησαν ντροπιαστικό το δημοσίευμα της εφημερίδας BILD, σύμφωνα με το οποίο η Γερμανία δεν χρωστάει κανένα ευρώ στην Ελλάδα.

Εκ μέρους της «Πύλης Πολιτισμού» η Βούλα Δεδέα παρέλαβε το ποσό των 875 ευρώ, δίνοντας απόδειξη στο ζευγάρι των Γερμανών, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συμβολική κίνησή τους, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει φιλία μεταξύ των λαών και η πολιτική είναι αυτή που διχάζει τους ανθρώπους και υποβιβάζει τους λαούς.

Ο δήμαρχος Ναυπλίων, Δημήτρης Κωστούρος, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο σημείωσε:

«Είναι εμφανές ότι η ηγεσία του γερμανικού λαού δεν μπορεί να εκπροσωπείται από δύο-τρία ανθελληνικά πρωτοσέλιδα, όπως και οι σχέσεις των δύο λαών πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζονται από τις κινήσεις της πολιτικής σκακιέρας. Οι λαοί οφείλουν να αναλογιστούν ο καθένας την προσφορά του άλλου σε ιστορικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, με αποκλειστικό στόχο τη συνεργασία και την κοινή ευημερία.»

Από ΕΘΝΟΣ.gr

Οι Γερμανοί... «Ξανάρχονται»

**Το εξώφυλλο του Spiegel:
Η Μέρκελ μαζί με
τους ναζί στην Ακρόπολη**

Η Αγκελα Μέρκελ δίπλα σε αξιωματικούς των ναζι, με φόντο την Ακρόπολη. Αυτό είναι το εξώφυλλο του νέου τεύχους του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel που έχει τίτλο «Η Γερμανική Υπερδύναμη» και υπότιτλο «Πως βλέπουν οι Ευρωπαίοι τους Γερμανούς».



Με χρωματισμούς που παραπέμπουν στην ποπ κουλτούρα, καθώς η Μέρκελ φοράει φωτεινά ρούχα σε αντίθεση με το ασπρόμαυρο των ναζι, το νέο πρωτοσέλιδο του γερμανικού περιοδικού που κυκλοφόρησε το Σάββατο, σίγουρα θα συζητηθεί.

Στις εσωτερικές σελίδες του περιοδικού, το άρθρο που υπογράφεται από τη συντακτική ομάδα του Spiegel έχει τίτλο «Το τέταρτο Ράιχ» και αναφέρεται εκτενώς στις συγκρίσεις που γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης ανάμεσα στους ναζι και την σημερινή πολιτική ηγεσία της Γερμανίας. Μάλιστα στη φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο, διακρίνεται ένα γκράφιτι της Αγκελα Μέρκελ που έχει ζωγραφισμένο το μουστάκι του Χίτλερ.

«Η Άγκελα Μέρκελ με χιτλερικό μουστάκι στο δρόμο για την Αθήνα. Σε ορισμένες χώρες-μέλη ανθούν οι συγκρίσεις με τους ναζι. Οι Γερμανοί επέστρεψαν ως δύναμη, αλλά είναι μια περισσότερο αδύναμη δύναμη, παρά ένας ισχυρός ηγεμόνας στην ευρωπαϊκή ήπειρο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του άρθρου, στο οποίο γίνεται αναφορά και στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Μανώλη Γλέζο.

Στο αφιέρωμα του Spiegel περιλαμβάνεται ακόμη ένα άρθρο για τις γερμανικές επανορθώσεις και το ζήτημα του κατοχικού δανείου, καθώς και ένα ακόμη άρθρο για την περιβόητη χειρονομία του Γιάννη Βαρουφάκη με τον υψωμένο δάκτυλο και τη συζήτηση γύρω από το επίμαχο βίντεο και τη σάτιρα που ακολούθησε.

«Βοηθήστε τους Έλληνες αντί να τους χλευάζετε»

«Το γερμανικό οικονομικό θαύμα έγινε επειδή η Γερμανία δεν σύναψε συμφωνία ειρήνης που θα επέτρεπε την έγερση αξιώσεων», υποστηρίζει η πολιτικός των Πρασίνων. «Η Ελλάδα έχει κάποιο δίκαιο».



Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF) η Άνγκε Φόλμερ από τους Πρασίνους καλεί τη γερμανική κυβέρνηση, τους πολιτικούς και τα ΜΜΕ να δείξουν κατανόηση στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για καταβολή πολεμικών επανορθώσεων. Υπενθυμίζει ότι η Γερμανία σε αυτό το θέμα είχε απίστευτη τύχη και χάρη σε ένα «μεγαλοφύνης παιχνίδι» της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής ξέφυγε από το πρόβλημα χωρίς να καταβάλει μεγάλα ποσά.

Αμερικανικές πιέσεις

Η Φόλμερ κάνει ειδική αναφορά στη Συμφωνία του Λονδίνου το 1953, όπου έγινε η διαγραφή του γερμανικού χρέους και στη συνέχεια στη συμφωνία 2 συν 4, με την οποία επισφραγίστηκε η γερμανική επανένωση χωρίς όμως να ονομαστεί «συμφωνία ειρήνης» για να αποφευχθούν αιτήματα καταβολής επανορθώσεων. Σε



αυτήν τη συμφωνία δεν συμμετείχαν οι Έλληνες, οι Τσέχοι, οι Νορβηγοί και οι Ολλανδοί. «Ήταν μεγαλοφύνης που επώθησε ότι από αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα επανορθώσεων. Η Γερμανία παραχώρησε εδάφη ανατολικά, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα άφησε εκτός διαπραγματεύσεως. Υπό αυτήν την έννοια οι Έλληνες έχουν κάποιο δίκαιο και το 1995 με ρηματική διακοίνωση είπαν ότι γι' αυτούς το θέμα παραμένει ακόμη ανοιχτό».

Η Φόλμερ θυμίζει επίσης ότι το 2000 τέθηκε και πάλι έντονα το θέμα των αποζημιώσεων, αυτή την φορά αναφορικά με την καταναγκαστική εργασία. «Και τότε είχαμε πει ότι δεν υπάρχει

συμφωνία ειρήνης, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά γιατί τελικά δώσαμε αποζημιώσεις ύψους 10 δις ευρώ; Γιατί ασκήθηκαν πιέσεις από την αμερικανική οικονομία, από την αμερικανική κυβέρνηση. Και έτσι η τότε γερμανική κυβέρνηση εξεδήλωσε την πρόθεση - ήταν το 2000, δηλαδή πέντε χρόνια μετά την ελληνική ρηματική διακοίνωση - να μετακινηθεί με κάποιον τρόπο από τη θέση της».

«Η Ελλάδα χρειάζεται κατανόηση»

Η πολιτικός από το κόμμα των Πρασίνων, που έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης συνασπισμού Σοσιαδημοκρατών και Πρασίνων, υποστηρίζει ότι οι Γερμανοί μετά τον πόλεμο ευνοήθηκαν σε απίστευτο βαθμό από την τύχη σε αντίθεση με άλλες χώρες που έπρεπε να σηκώσουν ένα τεράστιο φορτίο. Αυτή η πτυχή της λείπει από το δημόσιο διάλογο. «Αντ' αυτού οι Γερμανοί υιοθετούν ύφος αυταρχικού παιδαγωγού με ειρωνικά σχόλια στον τύπο. Όταν μια εφημερίδα, όπως η Frankfurter Allgemeine Zeitung αποκαλεί μια εκλεγμένη κυβέρνηση 'μικροαπατεώνες της πολιτικής', όταν η Bild εμφανίζει τους Έλληνες ως άπληστους... Αν το ήξερε ο Άξελ Σπρίνγκερ θα σηκωνόταν από τον τάφο του γιατί αγαπούσε την Ελλάδα και έζησε πολύ καιρό εκεί. Κάποια στιγμή όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν συνείδηση. Ελπίζω ότι η καγκελάριος την ερχόμενη Δευτέρα να βρει έναν άλλο τόνο διαλόγου».

Η Άνγκε Φόλμερ δεν θέλει να ωραιοποιήσει διαχρονικά λάθη και παραλείψεις που έγιναν από την ελληνική πλευρά, αλλά αυτήν την χρονική στιγμή προέχει, όπως επιμένει, η επίδειξη κατανόησης απέναντι σε ένα λαό που βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο και ζει σε συνθήκες Δημοκρατίας της Βαϊμάρης».

«Στο θέμα των επανορθώσεων ξέρω γιατί οι γερμανοί πολιτικοί και τα γερμανικά ΜΜΕ αντιδρούν με τόση επιθετικότητα. Διότι έτσι και ανοίξει 'το καπάκι' θα έρθουν οι Ολλανδοί, οι Νορβηγοί, οι Τσέχοι κι άλλοι πολλοί και θα πουν ότι και σε αυτούς η γερμανική κατοχή προκάλεσε καταστροφές. Αυτό δεν το θέλει καμιά κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειάζεται φιλική συναίνεση με αυτές τις χώρες. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι θύμα μιας λανθασμένης δημοσιονομικής πολιτικής. Αντί να τους βοηθήσουμε από καιρό με ένα είδος σχεδίου Μάρσαλ, την αντιμετωπίζουμε υποτιμητικά και με χλευασμό. Καμιά φορά αναρωτιέμαι σε ποια χώρα ζω...».

«Απαιτούμε, δεν απαιτούμε, αλλά ούτε και εκδικούμαστε»

Του Μανώλη Γλέζου

Εδώ και δύο δεκαετίες, κεντρικό σημείο της ενωτικής δράσης μας, όπως είναι γνωστό, αποτελεί η υπόθεση των γερμανικών οφειλών.



Ειδικά μετά τη σύσταση του ΕΣΔΟΓΕ (Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα), το 1996, η δράση αυτή απέκτησε πιο οργανωμένο χαρακτήρα, με πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και εκδηλώσεις, καθώς και πυκνή αρθρογραφία.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ήταν οι πυλώνες αυτών των διεκδικήσεων:

- Α. Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο.
- Β. Οι επανορθώσεις για την καταστροφή της εθνικής οικονομίας της Ελλάδας.
- Γ. Οι κλαπέντες αρχαιολογικοί θησαυροί.
- Δ. Οι οφειλές προς τους πολίτες.

Οι ΤΡΕΙΣ πρώτοι αφορούσαν και αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ ο τέταρτος οφειλή προς ιδιώτες, κυρίως απογόνους των κάθε είδους θυμάτων του Γ' Ράιχ. Όμως και οι τέσσερις αυτοί πυλώνες στήριξαν διαχρονικά το δίκαιο αίτημα του ελληνικού λαού, που πλήρωσε όσο κανένας άλλος τη ναζιστική θηριωδία. Και το στήριξαν ισότιμα. Για μας περισσότερη αξία είχε και έχει, ενδεχομένως, η επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών μας που άρπαξαν οι ναζί από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, γιατί σε αυτούς συμπεκνώνεται ο πολιτισμός μας, ένας πολιτισμός χιλιάδων χρόνων. Κι αν η επιστροφή του αναγκαστικού δανείου έγινε κάποιες φορές «σημιαία» του αγώνα μας, αυτό οφείλεται στο ότι η αρπαγή των αγαθών, που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς, κόστισε στην Ελλάδα τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από πείνα.

ΓΙΑΤΙ ΠΑ ΜΑΣ, πάνω απ' όλα, η οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι ηθική, γι' αυτό και η διεκδίκησή μας είναι δίκαιη. Και το δίκαιο και η ηθική είναι δύο αξίες απαράγραπτες. Ωστόσο, δεν θα μας ακούσετε ποτέ να μιλάμε για ΕΚΔΙΚΗΣΗ. Εμείς που χάσαμε αγαπημένους ανθρώπους δεν νιώθουμε μίσος για τον γερμανικό λαό και δεν επιζητούμε εκ-

συνέχεια στη σελ. 4

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 2014

Στο τεύχος του «Μνήμη και Χρέος» του περασμένου Δεκεμβρίου Νο 67, σχολιάσαμε την απουσία εκπροσώπων σημαντικών μαρτυρικών πόλεων και χωριών κατά την συνέλευση των στα Καλάβρυτα.

Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν υπήρξαμε παρά την προσπάθειά μας, καλοί απουσιολόγοι διότι την εκπρόσωπο του Δήμου Αμφιπόλεως του ΤΣ των Ν. Κερδυλίων την αναφέραμε ότι απουσίαζε. Φυσικά δεν πήραμε ποτέ ένα Δελτίο Τύπου από το νεοεκλεγέν προεδρείο.

Με την ευκαιρία αυτή σας γνωρίζουμε ότι, στις 12 Φεβρουαρίου 2014 σε σχετική συστημένη επιστολή μας προς τους τριάντα Καλλικρατικούς

Δημάρχους με ολοκαυτώματα, για οικονομική ενίσχυσή μας, μόνο δύο (Αμφισσα - Αθήνα) μας απάντησαν μετά από τηλεφωνικές οχλήσεις και μάλιστα αρνητικά. Ο μοναδικός δήμος που έλαβε θετική σχετική απόφαση καθυστέρησε την κοινοποίηση και σε μας ώστε να μην μπορούν να εκταμιεύσουν το σχετικό ποσό, που εγκρίθηκε. Φυσικά μεταξύ αυτών που μας αγνόησαν ήταν και ο Δήμαρχος Αμφιπόλεως. Διερωτήθηκαν ποτέ οι κ.κ. Δήμαρχοι και οι Π.Τ.Σ. πως αντιμετωπίζεται η σχετική δαπάνη του «Μνήμη και Χρέους»; που τους ταχυδρομείται κάθε μήνα εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Αποτέλεσμα χάσαμε και ενενήντα (90) ευρώ ταχυδρομικά έξοδα.

«Απαιτούμε, δεν απαιτούμε, αλλά ούτε και εκδικούμαστε»

Του Μανώλη Γλέζου

συνέχεια από τη σελ.3

δίκηση. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να το κάνουμε αυτό. Οσοι επιζησαμε «κατά λάθος» από τον πόλεμο είχαμε χρέος να ζηήσουμε και για λογαριασμό των νεκρών μας να αγαπήσουμε και για εκείνους να χορέψουμε και για εκείνους να κολυμπήσουμε στη θάλασσα και για εκείνους. Μάθαμε, έτσι, να εκτιμάμε και να αγαπάμε τη ζωή. Και το μίσος σε εμποδίζει να αγαπήσεις τη ζωή. Αυτά ακριβώς έχω κατά νου να πω και στην περιοδεία που πολύ σύντομα προγραμματίζουμε να κάνουμε στη Γερμανία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ποτέ δεν ζητήσαμε από τον γερμανικό λαό να πληρώσει. Ζητούσαμε και ζητάμε να πληρώσουν οι εταιρείες που θησαύρισαν στη διάρκεια του πολέμου, όπως και το γερμανικό Δημόσιο, που φορολογεί τους πολίτες του, αλλά διαχειρίζεται ερήμην αυτών τα χρήματα που εισπράττει.

ΑΛΛΩΣΤΕ, από την αρχή εμείς ήμασταν αντίθετοι σε κάθε σκέψη συμψηφισμού των οφειλών με ενδεχόμενα δάνεια από την πλευρά της Γερμανίας. Μια τέτοια τακτική θα απογύμνωνε τη διεκδίκησή μας από την κύρια δυναμική της που είναι το δίκαιο και η ηθική. Εξάλλου, η Γερμανία, ορμώντας από εντελώς διαφορετική αφετηρία βεβαίως φρόντισε με το που μπήκε η Ελλάδα στον φαύλο κύκλο των δανεισμών να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

ΝΑΙ, ΗΤΑΝ ΧΡΕΟΣ των ελληνικών κυβερνήσεων να εγείρουν το θέμα

των γερμανικών οφειλών ενώπιον της Γερμανίας μετά την ενοποίηση της χώρας και κακώς δεν το έπραξαν. Χαίρομαι που η σημερινή κυβέρνηση δείχνει να έχει την πολιτική βούληση να το κάνει.

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ όμως τώρα είναι πώς θα το κάνει. Οχι, πάντως με πολεμικές ιαχές και διάθεση εκδίκησης. Αυτά ούτε μας ταιριάζουν, ούτε πρόκειται να μας ωφελήσουν. Κι άλλωστε, αυτό το κάνει εδώ και καιρό η Γερμανία, και το κάνει καλά: μας εκδικείται. Εμείς πρέπει να θέσουμε το θέμα με ήθος ελληνικό, στη σωστή του βάση, που είναι η οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων φιλίας και ειρήνης με τον γερμανικό λαό. Δεν θέλουμε να μας εξουσιάζει η Γερμανία, όπως δεν θέλουμε και να εξουσιάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι για να υπάρξει μέλλον για την Ευρώπη και τους πολίτες της για να υπάρξει μέλλον για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναγκαίο να χτίσουμε μια Ευρώπη της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της αλληλοκατανόησης.

ΕΥΧΟΜΑΙ και ελπίζω να επικρατήσει και στις δύο πλευρές ψυχραιμία και νηφαλιότητα και να οδηγηθούμε σύντομα σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, με στόχο να υπογραφεί, επιτέλους το πολυπόθητο Σύμφωνο Ειρήνης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Ετσι, και οι ελληνικές απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν αυτομάτως και θα αρθεί το νόθο καθεστώς της «μη εμπόλεμης κατάστασης» μεταξύ των δύο χωρών, που υφίσταται μέχρι σήμερα.

**«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (ΕΣΔΟΓΕ)
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1941-1944» και τον διακριτικό τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ» (Π.Ε.Δ.) <http://dikigoroigiatisepanorthoseis.blogspot.gr/>**

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το «Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας Προς την Ελλάδα» (ΕΣΔΟΓΕ) και η «Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις» (ΠΕΔ), οφείλουν να ενημερώσουν τον Ελληνικό Λαό εν σχέσει με την άποψη που διακινείται ότι η απόφαση 6/2002 του ΑΕΔ (υπόθεση Μαργέλος κ.α. και αφορά στη σφαγή και ολοκαύτωση του μαρτυρικού Λιδωρικίου), που ερμήνευσε κατά το άρθρο ότι το διεθνές έθιμο της δικαστικής ασυλίας (State of Immunity) της Ομοσπονδίας Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι απόλυτο και δεν υποχωρεί στην περίπτωση αγωγών που έχουν ως βάση εγκλήματα πολέμου, ή εγκλήματα

κατά της ανθρωπότητας, καταλαμβάνει και την προγενέστερη περίπτωση του Διστόμου (απόφ. 137/1997 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 11/2000 απόφ. Ολομ. Αρείου Πάγου) παρατηρούμε ότι η άποψη αυτή είναι αμφιβόλου βασιμότητας.

Η απόφαση του 137/1997 Π.Πρ.Λεβ. είχε παύσει να είναι εκκρεμής, προ της εκδόσεως της αποφάσεως 6/2002 του ΑΕΔ, δηλ. από την έκδοση της αποφάσεως της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπ' αριθμ. 11/2000, οπότε κατέστη αμετάκλητη, επομένως δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων 52 επόμ. ν.345/1976 «Κώδικας Ανωτάτου του κατά το

άρθρο 100 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου» (ΦΕΚ Α'41, 1976) της Ομοσπονδικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η οποία ουδέποτε έχει αμφισβητήσει κατά παραδεκτό νομικό τρόπο το κύρος της αποφ. 11/2000 Ολομ. Α.Π.

Υπό τα ως άνω περιστατικά η αμετάκλητη απόφαση 137/1997 Πολ. Πρωτ. Λιβαδειάς ήταν, είναι και παραμένει εκτελεστή.

**Για το ΕΣΔΟΓΕ
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Γλέζος
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΔ
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μαγκούρας
Δικηγόρος**

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 3/3/2015

Απορρίφθηκε η Πρόταση του Νότη Μαριά για τη διοργάνωση Δημόσιας Ακρόασης στην Ευρωβουλή για τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις

Με τις ψήφους του Γερμανού Συντονιστή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και της Ισπανίδας Συντονίστριας της Ομάδας Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), απερρίφθη στη συνεδρίαση των Συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών

Δεν ξεχνούμε τα χαρτονομίσματα των Δισεκατομμυρίων δραχμών τα λεγόμενα Τσολάκογλου. Εκμηδένιση του εθνικού μας νομίσματος, λόγω του υπερπληθωρισμού (27.000.000 χρυσές λίρες κόστος). Απώλεια καταθετών λόγω κατοχικού Δανείου περίπου 4 δισ. ευρώ.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγινε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 26/2/2015, η πρόταση που είχε υποβάλλει από τις 24/9/2014 ο Νότης Μαριάς εκ μέρους της Ομάδας των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών, για διοργάνωση Δημόσιας Ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις.

Υπέρ της Πρότασης του Νότη Μαριά ψήφισε η Πορτογαλίδα Συντονίστρια της Ομάδας Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά των Πρασίνων και Βορείων Χωρών (GUE/NGL) και η Ιταλίδα Συντονίστρια της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD). Απείχαν από την ψηφοφορία η Ισπανίδα Συντονίστρια της Ομάδας Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και η Δανή Συντονί-

στρια της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Greens).

Σημειώνεται ότι η στάθμιση των ψήφων κατά την ψηφοφορία των επτά Συντονιστών των Πολιτικών Ομάδων γίνεται ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη κάθε Πολιτικής Ομάδας.

Μετά τη ψηφοφορία ο Νότης Μαριάς επισήμανε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών που ακολούθησε ότι δεν συμφωνεί με την παραπάνω απορριπτική απόφαση των Συντονιστών και επιφυλάχθηκε να επαναφέρει το ζήτημα της διοργάνωσης Δημόσιας Ακρόασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις στο προσεχές μέλλον.

Ο αγώνας συνεχίζεται.

Πότε θα βρεθούν οι 40 Ευρωβουλευτές ή αρχηγοί ευρωκόμματος να ζητήσουν την συζήτηση των οφειλών στην Ολομέλεια. Ο Ιούνιος έρχεται, το Ευρωκοινοβούλιο θα πάει διακοπές.